

Beierse Woud

Proef de sfeer



In het zuidoosten van Beieren, grenzend aan Tsjechië en Oostenrijk, ligt het Bayerische Wald. Het is een veelzijdig gebied met bossen, bergen en charmante dorpjes. We verblijven in Landhotel-Gasthof Schreiner in Hohenau, een gezellig en prettig familiehotel van waaruit wij dagelijks mooie dagtochten en uitstapjes gaan maken. Gaat u mee?

Maandag 20 juli: Vanaf de koffiestop rijden we over de Autobahn richting het zuiden. In de namiddag komen we aan bij ons overnachtingshotel in Zuid-Duitsland.

Dinsdag 21 juli: We gaan via Nürnberg naar Regensburg, gelegen aan de Donau. De binnenstad van Regensburg kwam ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog en is daarmee één van de beter bewaarde middeleeuwse steden van Duitsland. Onder leiding van een gids gaan we de stad verkennen. Ook zien we de bekende 'Steinerne Brücke', de oudste stenen brug van Duitsland. In de loop van de middag komen we aan bij ons hotel in Hohenau.

Woensdag 22 juli: 's Morgens rijden we naar Hauzenberg-Jahrdorf. Hier bezoeken we de Alten-Hausbrennerei Penninger. Na een korte film volgt entree, waarna we ook nog een paar drankjes kunnen proeven. Dan rijden we naar

Passau en gaan aan boord om een rondvaart te maken over de Donau, richting Engelhartzell in Oostenrijk. Hier heeft u even pauze, waarna we terugvaren naar Passau.

Donderdag 23 juli: We maken onder leiding van een gids een tocht door het Beierse Woud en steken de grens over naar Tsjechië. Wat we precies gaan doen, blijft een verrassing, maar leuk wordt het zeker!

Vrijdag 24 juli: In deze regio is glasblazen een ambacht die nog dagelijks wordt uitgeoefend. We gaan naar Bodenmais en bezoeken het Joska Glasparadies. Hier ziet u een prachtig assortiment glaskunst en misschien mag u zelf wel een keertje blazen. 's Middags nemen we de gondelbaan en gaan omhoog naar de Arber. Dit is met z'n 1456 meter de hoogste berg van het Bayrische Wald en u kunt genieten van een schitterend uitzicht.

Zaterdag 25 juli: Vanmorgen gaan we naar Passau, waar we onder leiding van een Nederlandssprekende gids de stad gaan verkennen. Na de lunch heeft u vrije tijd in de stad om bijvoorbeeld te winkelen of een gezellig terrasje te bezoeken.

Zondag 26 juli: Omdat het zondag is heeft u de ochtend vrij. Na de lunch gaan we naar Wilhelmsreut. Hier maken we een tocht met de paardenkoets. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie met Torte genieten van 'livemuziek'.

Maandag 27 juli: We rijden een mooie route naar Aigen in Oostenrijk. Hier bezoeken we Kerzenwelt Donabauer. Men maakt hier met de hand prachtige kaarsen. 's Middags gaan we naar het klooster Stift Schlägl, waar we een rondleiding krijgen.

Dinsdag 28 juli: Helaas moeten we vertrekken uit Hohenau. We laten de autobaan links liggen en rijden een mooie route richting ons overnachtingshotel.

Woensdag 29 juli: Vanaf het overnachtingshotel rijden we richting Friesland, met onderweg de nodige stops. Terug op Nederlandse bodem wacht ons nog een goed verzorgd diner ter afsluiting van deze reis, waarna wij u weer naar uw woonplaats terug brengen.



Stift Schlägl



Passau
Donau

Reisinformatie

Reis 4: Beierse Woud, 10-daagse standplaatsreis

Vertrek: maandag 20 juli 2015
Retour: woensdag 29 juli 2015

Kosten voor deze verwenreis:	€ 1099,00 p.p.
Boeken vóór 1 april 2015:	€ 1069,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer:	€ 65,00 p.p.
Annuleringsverzekering:	€ 70,00 p.p.
Reisverzekering:	€ 15,00 p.p.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension incl. de genoemde excursies, entrees enz.

Hotelinformatie

Standplaatshotel: Hotel – Gasthof Schreiner, Hohenau (Duitsland)
Faciliteiten: restaurant, lift, gelegen in het centrum van Hohenau

Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie